

Beretning for Aabenraa og Omegns Folkedansere 2015-16

Teoretisk set, eller på papiret, er vi en pæn stor forening. Tænk, hvis danserne var lige så stabile som spillemændene, så kunne vi fylde salen hver gang. Det gør vi ikke, for vi skal også på ferie og til koncerter og foredrag og passe børn og børnebørn eller arbejde i utide osv. – Og det er godt!! Vi har det sjovt, sjovere, sjovest, når vi er 20, 30, 40 dansere på gulvet. Måske musikken ville foretrække, at vi var 40-50.?

Vi har et stabilt medlemstal på ca. 60 medlemmer. Et par færre end sidste år. Nogle har forladt os pga. fraflytning, vi kan håbe på de vender tilbage. Andre pga. sygdom eller alder, og det er værre! De bliver jo ikke yngre. Men på den glædelige side, har vi også fået nye medlemmer. Nogle er vendt tilbage efter lang pause, det har givet stor gensynsglæde og nye dansere er kommet til fra fjern og nær. De har alle sænket aldersgennemsnittet. Vi sætter stor pris på Jeres medlemskab. Hjertelig velkommen.!!

Ikke desto mindre må vi være meget opmærksomme på at holde liv i vores interesse for folkemusik og -dans og få det bredt ud på en måde, som kan give andre interesse for denne vigtige kulturarv og dejlige måde at bevæge sig på og være sammen på. Der er det ved folkedansen, at det skal prøves før man ved, hvor sjovt det er og da det nu ikke lige er det, der er mest oppe i tiden, så er det vigtigt, at give andre plads, lyst og muligheder for at prøve det af. Bl.a. ved at invitere dem indenfor.

Vores årsprogram har næsten fulgt traditionen. -

Danseaftenen med Ribe Spillemandsdrag foregik i Nr. Hostrup Forsamlingshus. Det er et godt sted til denne aften, da det trækker flere gæster (fra Nr Hostrup), der er bedre plads og kaffebordene kan stå færdigdækket. -- Gåtur og grill aften slog vi sammen, fordi aftenen foregik på Kalvø og stedet var velegnet til begge dele. Vi syntes det var en god ide, men datoen lå måske for tidligt – i maj – og det var lidt koldt. -- I juni havde vi dans i Byrummet en onsdag aften, som tidligere. Vi har nu indset, at det er et dårligt tidspunkt, da der ikke kommer mange mennesker forbi. I stedet ændrer vi det til en lørdag formiddag i August. En af ideerne med at danse i Byrummet er jo at vise andre mennesker, at det er sjovt og så skulle der gerne være folk omkring os.

I juli var der Nordisk stævne i Viborg. Omkring 15 fra vores forening var med. Incl. toppen af kransekagen, Lone Schmidt, som var formand for stævnet. Vi ved, om nogen, hvad Lone mestrer i den henseende. Det blev, som forventet, et fantastisk godt stævne. Velorganiseret og fuld af både nye og velkendte oplevelser. Stort fokus på børn og unge. Det bedste ved Nordiske stævner er mødet med danserne fra de andre nordiske lande og danse deres danse sammen med dem. Som noget ekstra var også grønlanderne med – netop den gruppe fra Ilulissat, som vi besøgte for 6 år siden.

Vintersæsonen startede 2. sept. Dejlig mange var vi hele efteråret. Igen i år fik vi forespørgsel fra Sprogskolen, om de måtte besøge os en danseaften med ca 25 flygtninge. De var velkommen. De var så mange, at de måtte dele sig på to aftener. En af dem blev medlem. Efter jul kom en ny gruppe, -- det var ikke helt så enkelt, fordi vi på det tidspunkt var færdige med trinindlæring og begynderdanse. Men Jan tog det med humør og fik sammensat en hyggelig aften sammen med dem. Vi havde kaffeaften med dejlige kager, bagt af foreningens medlemmer. Besøget hos Nr. Hostrup folkedansere, deltog mange af os i. Det er hyggeligt og de har deres egen gode stemning i forsamlingshuset. I februar fik vi genvisit af dem. Efterårsfesten på Damms Gård blev anderledes i år. Vi bestilte mad udefra. Der var delte meninger om den form, men da festen trak fulde huse – bl.a. fra naboforeninger – så hersker der vist ingen tvivl om at mange hellere vil betale lidt mere og slippe for selv at tage mad med!! Festlig aften.

Sangaftenen med Bodil Gormsen som leder, fik også en anderledes form. Med Bodils erfaring i musik- og sangundervisning fik hun stemningen op i gear – på Nygadehuset.

Vi holdt juleafslutning i gymnastiksalen – som de seneste par år. Det fungerer fint med den enkle julefrokost og dans til julemusik og lotteri med mange fine og sjove præmier sponsoreret af medlemmerne.

Vores temaaften rykkede vi et par gange, men den var værd at vente på. Sdr. Honing havde længe været ønsket af medlemmerne og Jan tog dansen op til grundig instruktion. Spillemændene har taget et godt initiativ. Efter pausen spiller de noget selvvalgt musik, som vi kan danse frit til eller vælge at sidde og lytte til. Efter sdr. Honing kurset, har de spillet Sdr. Honing, -- det har givet anledning til at få det øvet.

Afslutningsfesten fik nyt koncept. Vi holdt den på vores sidste onsdags danseaften i stedet for to dage efter – om fredagen. Dels i håb om at flere ville deltage (det skete dog ikke) og dels fordi det er lidt enklere, at blive "hjemme" i gymnastiksalen.

Årsprogrammet består ikke kun af planlagte ting. Vi får en del invitationer og forespørgsler om musik og dans i mange sammenhænge. I nogenlunde kronologisk rækkefølge har vi spillet og danset på flg. steder:

Dans og instruktion på Højskolen Østersøen med senioragronomer. -- Dans med børn ved Indvielse af Kongehøjskolen. -- Opvisning på Mickelsens Gård ved en bage weekend. --Opvisning i Julehjerterbyen i forbindelse med julefest for flygtninge. --Opvisning på Bovrup Plejehjem. -- Opvisning ved Sønderjysk stævne i Flensborg. Ved alle disse arrangementer møder Spillemænd, instruktører og dansere frem og gør et rigtig flot arbejde, dels for at hjælpe de, som beder os om det og men ikke mindst for at vise og udbrede kendskabet til musikken og dansen og vores forening. På foreningens vegne vil jeg sige tusind tak til alle Jer, der har bidraget med tid og god energi.

Igen i år deltog vi med servering ved Dyrskuet. Dette arbejde bidrager væsentligt til økonomien, og derudover er det rigtig hyggeligt at arbejde sammen om. Tak for det store arbejde en del af os lægger i det.

Vores forening er "begavet" med dejlig mange danseinstruktører. Jan trækker det store læs og forbereder dansen til hver onsdag aften. Tak Jan for din måde at gøre det på med din humor og lune. Hvad nogle nye medlemmer måske ikke ved, har vi også uddannede instruktører til særlige anledninger og sommerdans: Ulla Alnor, Svend Åge Thaysen, Lene og Jørn Freisig, Hans Muurmann, Lars Althof, Anna Jepsen, Anna Cecilie Madsen og Lone Schmidt. Nogle instruerer fast i andre foreninger. Tusind tak til Jer, der på hver Jeres personlige vidt forskellige måde, giver os danseinstruktion til gode danseaftener og opvisninger til glæde for os selv og andre.

Vi er lige så "begavet" med dejlig mange spillemænd. I får stor ros, når vi dansere snakker sammen og snakker med andre udefra. Og I er meget trofaste til at spille – sammen eller på skift – både herhjemme og når folk udefra beder os om at danse.

Tak til fanebærer og alle der bidrager med kager og praktiske ting. Alt det som får en forening til at fungere.

Til sidst vil jeg takke bestyrelsen for vores gode samarbejde. Ved generalforsamling sidste år besluttede vi at være 6 pers. i bestyrelsen i stedet for 7. Det er gået fint. Vi har ikke på noget tidspunkt syntes, vi har været for få.